

# *Inhoudsopgave*



Voorwoord van de voorzitter	2
Van toen tot nu	5
Van de secretaris	13
Een blik in de notulen uit 1965	14
Wist u dat?	17
Bestuursleden	19
Van de penningmeester	23
Eerste jaarverslag van de penningmeester	24
De baancommissaris	28

## *Voorwoord van de voorzitter*



Graag wil ik als voorzitter een enkel woord schrijven in ons jubileumboekje.

Wij als bestuur zijn bijzonder verheugd met het 75-jarig bestaan van IJsclub "Eensgezindheid".

In 1929 is de vereniging opgericht maar in de oorlogsjaren is het helemaal stil komen te liggen.

Tot er in begin jaren zestig het initiatief werd genomen om weer opnieuw te starten, dit met zeer veel genoegdoening van de bevolking van Nederhemert.

De jaren zeventig verliepen moeizaam vanwege de zachte winters. In de tachtiger jaren braken er betere tijden voor de vereniging aan. In 1989 werden we lid van de KNSB, wat voor de vereniging een extra stimulans was.

Hierdoor konden wij zeer vele activiteiten organiseren en mogen dat nu nog doen. Dit alles met tevredenheid van alle bestuursleden en niet te vergeten de helpers, daar waar wij nooit tevergeefs een beroep opdoen.

Want wij hebben toch verschillende grote activiteiten georganiseerd met name voor de jeugd, Clubkampioenschappen, afvalrace, kunstrijden, en natuurlijk de grote marathons met binnen- en buitenlandse rijders. Persoonlijk wil ik toch nog even u allen bedanken voor de steun van onze vereniging, in welke vorm dan ook.

Want zonder uw steun en niet in de laatste plaats alle sponsors, was onze vereniging niet wat die nu is.

Ik kan gerust zeggen dat we een gezonde vereniging zijn, onze vereniging waar we als dorp best trots op mogen zijn, en dat we nog jaren met plezier op de ijsbaan mogen en kunnen komen. En dat we vooral voor een stukje ontspanning mogen zorgen, natuurlijk vooral voor de jeugd.

*De voorzitter,*

*Henk de Weert*





## *Van toen tot nu*

Hoewel de meeste mensen uit de begintijd van de IJclub er niet meer zijn of toen erg jong waren en oude boeken met de notulen zijn zoekgeraakt, weten we dat de vereniging is opgericht op 23 januari 1929. We weten dat G. van Ooijen de éérste voorzitter was en D. Wolfers de éérste secretaris. Financieel ging het allemaal voor de wind, want na het 1e jaar had men een voordelig saldo van f 271,63. In 1930 hield men een bazaar met de muziekvereniging, waar de IJclub ruim f 650,- aan over hielden.

Voor dat bedrag kocht de IJclub een vijzelpomp waarmee een jaar later de ijsbaan onder water werd gezet. Deze vijzelpomp werd bediend door Kees van de Werken, bijgenaamd “de Ketser”. Maar wat toen niemand wist, was dat mollen en ratten de nodige holen en gangen hadden gegraven en de ijsbaan binnen de kortst mogelijke keer weer bijna droog stond. Met man en macht is er toen door verschillende vrijwilligers aan gewerkt, zelfs s’nachts, om het tot een goed einde te brengen.



*Kees van de Werken*

Dit zou de éérste jaren vele problemen blijven geven, maar men wist toch steeds weer een baan te maken. Deze ijsbaan lag, waar nu de Nijverheidsstraat in Nederhemert is. De ijsbaan liep door tot aan de Nieuwstraat. Later ging de IJclub naar de Maas, om daar een ijsbaan te maken, omdat men de problemen niet onder de knie kon krijgen.

Toen kwam er een periode dat vele verenigingen het bijzonder moeilijk kregen. En zo ook de IJclub. In de oorlogsjaren werd er niet of nauwelijks geschaatst, zodat de vereniging uit elkaar dreigde te vallen. Doch na een aantal jaren waren er enkelen die de IJclub toch boven water konden houden. Eén van die mensen was Es Vos. Dit is een bijzonder figuur in het IJclubbestaan, want hij was toch de motor van de club als er ijs was.



Hij was namelijk degene die altijd voorop moest, en met de verlichting naar de Maas vertrok. Op de Maas werd toen entree gevraagd, waar men de kleine onkosten van probeerde te dekken.

Doordat ze in de jaren 1940-1950 maar een enkele keer een ijsbaan konden maken, en ze geen andere locatie hadden dan alleen de Maas, werd er in die tijd ook geen contributie meer opgehaald. Toen volgden er een aantal stille jaren voor de IJclub. De oorzaken daarvan waren waarschijnlijk geen ijs en geldgebrek. De bestuursleden in die jaren waren o.a.: Es Vos, Gijbert van Ooijen, Bert Haasakker en Gerrit van der Kolk.

Zo komen we uit bij de jaren '60. Het enige wat nog over was van de IJslub waren enkele rijzen bezems.

Toen kwam de winter van 1962 - 1963. Het was een winter waar nog veel over gesproken zou worden. Ook bij ons in Nederhemert, want toen werd de IJslub nieuw leven ingeblazen. De animator daartoe was: wie anders dan Es Vos. Deze werd toen tevens benoemd tot Erebestuurslid. Voorzitter werd Govert van de Werken, secretaris zijn zoon Arie van de Werken en penningmeester Arie van den Oever, die deze functies nog lang hebben kunnen doen.



*Voorste rij, van links naar rechts:*

*Arie van den Oever, Govert van de Werken, Arie van de Werken.*

*Achterste rij, van links naar rechts:*

*Stinus van der Meijden, Henk van de Werken, Piet de Koning,  
Jan Groeneveld, Gijsbert van Aalst.*

In 1963 werd de ijsbaan op de Maas aangelegd, achter de coöperatie. De eerste marathon werd toen gewonnen door Ernst van de Werken. De zestiger jaren waren voor de IJsclub goed verlopen. De uiterwaarden liepen regelmatig onder water en daardoor kon men al na enkele dagen een baan maken. Dit tot grote vreugde van de Nederhemertse bevolking die in grote getale op de ijsbaan te vinden waren. In 1967 werd het idee geboren om een eigen ijsbaan aan te leggen. Door de ruilverkaveling dacht het bestuur een stuk grond los te kunnen maken bij de Gemeente, maar die poging mislukte echter. Tot op de dag van vandaag is het de IJsclub nog steeds niet gelukt om dat te realiseren. Eind zestiger jaren waren magere ijsjaren. Als men een baan had kunnen maken, trad na enkele dagen de dooi alweer in, zodat men meer werk had met opbouwen en afbreken, dan met het organiseren van wedstrijden. De winters van de zeventiger jaren waren zo slecht dat er zelfs tijdelijk geen contributie werd opgehaald, tot er weer ijs zou komen. In het jaar van het 50-jarig bestaan was het toch weer zover. De IJsbaan werd op 3 januari 1979 op de Maas voor de ijsliefhebbers geopend, zodat de IJsclub in dat feestelijke jaar weer volop activiteiten kon organiseren. Het was het jaar van het bootje “Het Klompke”, dat diende als huisvesting van het bestuur. Er wordt door sommigen beweerd, dat dat bootje nu nog naar de “zopie” stinkt. 1985 was voor de IJsclub financieel gezien een zeer moeilijk jaar, er moest namelijk een veegmachine aangeschaft worden. Doordat dit een grote aanschaf was van ongeveer f 8.000,-, kon en wilde het bestuur dat niet alleen beslissen, dus moest er op 28 januari 1985 een bijzondere ledenvergadering plaatsvinden. Doordat de oude frees



gepaard ging met veel onplezier en onkosten, werd er dus een nieuwe frees gekocht die kan vegen, maar er werd tevens ook een schuif aan gemaakt. Deze aanschaf ging gepaard met een contributieverhoging van f 3,- naar f 5,- per jaar. En door de vele activiteiten en sponsoringen zijn de grootste onkosten toch in een paar jaar tijd bekort. Er werd toen zelfs een sponsorloop georganiseerd. Het was een kroegentocht, beginnende bij café “De Maasstroom”, via “Halosta” en het “Oude Veerhuis” in Aalst, naar de ijsbaan en daarvandaan naar het “Wapen van Nederhemert”.



*Kroegentocht 1986*

*Van links naar rechts: Jan Groeneveld, John van der Schee, Rinus Bracht, Kees Wolfers en Dirk van de Werken.*

Tevens kreeg de IJclub voor die nieuwe frees van de toenmalige gemeente Kerkwijk een subsidie. Ook werd er in het café van John en Ien van der Schee een ijsmuts verkocht,

die maar liefst f 350,- opbracht. Er was zelfs een weddenschap tussen Jan Groeneveld en Henk Kersten, zij deden wedstrijdje priksleeën en Jan Groeneveld won f 250,-, wat hij aan de IJclub schonk. Ook werden dat jaar enkele leden gehuldigd. Nog nooit was het voorgekomen dat leden van de IJclub de elfstedentocht hadden uitgereden. Ook was er dat jaar nog een primeur, voor het eerst werd er namelijk een wedstrijd schoonrijden georganiseerd voor paren, die maar liefst 22 paren op het ijs bracht.

In 1988 werd het idee geboren om lid te worden van de Koninklijke Nederlandse Schaats Bond, en sinds 25 september 1989 is de IJclub lid van de K.N.S.B. Voor die tijd was de IJclub aspirant lid, omdat de K.N.S.B. het niet eens was met de statuten. De IJclub heeft toen een notaris in de arm genomen. De IJclub is lid geworden van de K.N.S.B. om de marathon nieuw leven in te blazen. Zo konden er A- en B-rijders op de baan verschijnen.

Op 4 november 1989 werd het 60-jarig jubileum gevierd. Er werd een receptie gehouden in het dorps huis in het bijzijn van burgemeester en wethouder. In 1989 heeft de IJclub aan de Put stroomvoorziening aan laten leggen. Dat was een hele verbetering met de jaren daarvoor, want toen werd er nog gebruik gemaakt van een aggregaat. Zo komen we aan bij de jaren '90. De jaren '90 waren voor de IJclub niet zo succesvol, omdat de weersomstandigheden niet gunstig waren. Maar in februari 1991 werd de ijsbaan toch geopend. Het was het jaar van veel sneeuw ruimen. Omdat het veel had gesneeuwd, moest met man en macht de ijsbaan sneeuwvrij gemaakt worden. Dit was tevergeefs, want nadat de sneeuw geruimd was begon het te dooien. Begin januari

1993 is de ijsbaan 1 dag open geweest. De volgende dag werd alles weer afgebroken, omdat het begon te regenen en te sneeuwen. De spullen werden niet opgeruimd, maar die werden op de kant gelegd, omdat men dacht: "Het gaat toch nog wel vriezen". Dit was niet het geval en in maart moesten de spullen alsnog opgeruimd worden.

In december 1995 had de IJsclub wel vorst, maar..... geen water wat kon bevriezen.

De reden daarvan was, dat er graafwerkzaamheden waren in de put. Er is toen met IJsclub "Nooit Gedacht" uit Aalst een afspraak gemaakt dat de jeugd van Nederhemert daar gratis kon gaan schaatsen. Eind januari 1996 stond er weer water in de put en toen kon de ijsbaan worden geopend. Op 30 december 1996 werd de baan wederom geopend. Op 4 januari 1997 zijn er clubkampioenschappen gereden, op die dag is ook de elfstedentocht verreden. Op 11 januari werd voor de derde keer de grote marathon georganiseerd.

Die werd gewonnen door dhr. I. Paalasma uit Finland. Na 1997 is de ijsbaan niet meer open geweest tot het jaar 2002. Wel werd er in 2001 toch nog iets georganiseerd voor de kinderen uit Nederhemert, namelijk paas-eieren zoeken. In december 2002 werd de ijsbaan weer geopend op de nieuw gegraven put. Dit was slecht voor 1 dag.

**Stroomaggregaat  
ijsclub terug**  
**NEDERHEMERT** - Het enige  
dagen geleden gestolen stroomag-  
gregaat van de ijsclub in Nederhe-  
mert is door de politie teruggevon-  
den.  
Het apparaat ter waarde van  
4000 gulden bleek gestolen te zijn  
door een inwoner van Nederhe-  
mert. De man werd in Sprang-Ca-  
pelle aangehouden tijdens een po-  
beking tot inbraak. Bij het verhoor  
diefstal van het stroomaggregaat  
in Nederhemert en een aantal  
diefstallen uit loodsen en vracht-  
wagens van zijn werkgever in  
Vlijmen.



# *Van de Secretaris*



Geachte leden, sponsors en helpers, het is mij een genoegen als secretaris van de IJclub “Eensgezindheid”, allen die dit lezen alsnog te bedanken voor de geweldige inzet die door de jaren heen is getoond. Ik weet niet of het door de naam “Eensgezindheid” komt, maar de naam “Eensgezindheid” is destijds wel goed gekozen. Wat betekend “Eensgezindheid” eigenlijk? Harmonie, eendracht, broederschap, verbroedering. Als je deze andere bewoordingen leest dan past dat perfect bij onze vereniging. Harmonie is de juiste verhouding of samenwerking der delen tot een goed geheel te brengen. Eendracht maakt macht, en broederschap en verbroedering spreken voor zich. Bij de IJclub kun je deze woorden regelmatig gebruiken, zoals bij het opbouwen van de ijsbaan, het baan vegen, en als het nodig is veel sneeuwruimen, er zijn mensen geweest die ‘s nachts in touw zijn geweest om de waterstand te bewaken, de verdiensten voor z’n activiteit was meestal een sigaar of een borreltje. Ik hoop dat de IJclub “Eensgezindheid” nog jaren de mensen, en in het bijzonder de jeugd een sfeervolle ijsbaan kan aanbieden. Aan het bestuur zal het niet liggen, koning winter dat is onze grote werkgever, dus als het aan mij ligt, dan zou ik zeggen koning winter laat de vorst maar komen!

*De secretaris.*

*Marijn Groeneveld*

Notulen Jaarvergadering op 6 Nov. 1965.

Jaarvergadering op 6 Nov. 1965. gehouden in het clubshuis te Nederhemert. De voorz. dhr. P. v. d. Hofsten opende deze vergadering en wensde alle aanwezigen hartelijk welkom, en sprak zijn voldeening uit over de goede samenwerking <sup>der leden</sup> in verband met de afwezigheid van de secret. dhr. P. v. d. Hofsten werden de notulen gelezen door de voorz. en onveranderd goedgekeurd. De v.w.m. meester dhr. P. v. d. Beter deed rekening en verantwoording aan de vergadering over het financiële verloop van het afgelopen jaar. Hiervoor bleek dat de kas staat met een bedrag van 1.200,-.

Bij de bestuursverkiezing werden de heren P. v. d. Beter en J. Broeneveld bij acclamatie verkozen. Als nieuw bestuurslid werd gekozen dhr. D. Verhey. De contributie bleef gehandhaafd op f. 1.50 per jaar, ongeacht de leeftijd. Het velen der bomen, dat altijd werd aanbesteed, maar waarvan in de praktijk niets terecht kwam zal voortaan door het bestuur worden geregeld. Bij de rondvraag wordt door een van de leden de vraag gesteld of het mogelijk is om een weiland te huren, wat men bij winter

ander water zet, zodat met matige kwijt of geschaakt  
kan worden. De voorzitter deelde hierop mede dat er  
in het bestuur al veel over gesproken is maar dat het  
een moeilijke zaak is, ook al zou men hiervoor een  
veelheid ter beschikking hebben, want ~~er~~ er zijn zeer  
hoge posten aan verbonden voor een eventuele verbetering.  
Hij zijn echter dienaangaande besprekingen gevoerd met  
dhr. J. Pooreboom. Deze was in principe bereid  
medewerking te verlenen, aldus de voorz. Tijdens de  
paruze werd een verblijng gehouden ter verbetering van  
de favi. ~~de~~ na de pauze werd de technische  
film "Stan Kavel en Oliver Hardy bij de luchtbescher-  
ming" vertoond, vooraf gegaan door enkele tekenfilms.  
Het geheel werd goed bekeurd door de fa. v.d. Hevel  
uit den Bosch. Hierna sloot de voorz. en sprak de  
hoop uit dat het geboore volaan had, yelt door  
de aanwezigen mede opobus ondertrept werd.

De voorzitter.

De voorzitter is, 1911  
W. J. Pooreboom





## *Wist u dat?*

- ❄ De IJclub een aggregaat heeft gehad, die gestolen werd?
- ❄ Dat ze die met te veel bier op bij de politie opgehaald hebben?
- ❄ Dat de politie zei: “Ga maar snel naar huis en de volgende keer niet meer zoveel drinken!”
- ❄ De IJclub gerust een marathon afluist, een half uur voor aanvang?
- ❄ Het bootje “het Klompke” nu nog naar de zopie stinkt?
- ❄ “Het Klompke” linksboven op de foto staat?
- ❄ Er veel stelletjes zijn ontstaan op de ijsbaan?
- ❄ Er zoveel genuttigd werd dat alle glaasjes in gebruik waren?
- ❄ Er mensen zijn die met schoenen komen en zonder schoenen naar huis gaan?
- ❄ Alle gevonden schoenen en kleding naar Roemenië gaan?
- ❄ Ze op de ijsbaan ook doen “buikschuiven”?
- ❄ Als lichtmasten een tijdje op de oever liggen, ze in het drijfzand kunnen verdwijnen?
- ❄ De IJclub eindelijk een keer vorst had, maar dat er geen water was?

*Winnaars 6 januari 1979.*



- 1. Leo de Putter (midden)*
- 2. Ernst van de Werken (rechts)*
- 3. Aart Groeneveld (links)*



# *De bestuursleden*



*van toen tot nu*

Hieronder staan de bestuursleden vermeld vanaf de heropricting in de winter van 1962/'63 tot heden. Voor die tijd is ook in dit geval niet veel bekend. Wel is bekend wie de eerste voorzitter en secretaris zijn geweest, dat waren respectievelijk G. van Ooijen en D. Wolfers.

## ***De voorzitters van IJclub Eensgezindheid:***

G. van de Werken:	1963 - 1973
A. Biesheuvel:	1973 - 1983
P. van Heemskerk:	1983 - 1985
H. de Weert:	1985 - heden

## ***De secretarissen van IJclub Eensgezindheid:***

A. van de Werken (Gz.):	1963 - 1969
H. van de Werken:	1970 - 1976
T. van Ooijen:	1976 - 1979
G. Oomen:	1979 - 1982
L. v. d. Werken v. Wijk:	1983 - 1988
M. Groeneveld:	1988 - heden

## ***De penningmeesters van IJsclub Eensgezindheid:***

A. van den Oever:	1962 - 1978
P. van Heemskerck:	1978 - 1983 <i>gekozen tot voorzitter</i>
C. Wolfers:	1983 - 2000
W. Rozen:	2000 - heden



***Achterste rij,***  
*van links naar rechts:*

*Dirk van de Werken,  
Marijn Groeneveld,  
Liza Struijk  
Wim van Wijk,  
Kees Wolfers.*

***Voorste rij,***  
*van links naar rechts:*

*Bert Oomen,  
Albert van Dam,  
Jan Groeneveld,  
Henk de Weert.*

## ***De baancommissarissen van IJclub Eensgezindheid:***

A. Dekkers:	1961 - 1962	
J. Groeneveld:	1962 - heden	
J.A. v. der Meijden:	1962 - 1973	
P. de Koning:	1962 - 1970	
G. van Aalst:	1962 - 1967	
H. van de Werken:	1962 - 1970	<i>gekozen tot secretaris</i>
D. Verheij:	1965 -	<i>overleden mei 1971</i>
A. Biesheuvel:	1967 - 1973	<i>gekozen tot voorzitter</i>
M. van Ballegooijen:	1970 - 1976	
B. van Aalst:	1973 - 1978	
J. van Aalst:	1973 - 1976	
K. van Wijk:	1973 - 1975	
H. de Vries:	1973 - 1984	
C. Verheij:	1975 - 1983	
S. Verheij:	1976 - 1978	
B. Termeer:	1976 - 1979	
M. Groeneveld:	1978 - 1983	
J. Oomen:	1978 - 1980	
A. van Ooijen:	1979 - 1982	
C. Wolfers:	1980 - 1983	<i>gekozen tot penningmeester</i>
H. de Weert:	1982 - 1985	<i>gekozen tot voorzitter</i>
A. van Dam:	1983 - 1997	
D.J. Termeer:	1983 - 1985	
L. Struik:	1983 - 1993	
B. Oomen:	1984 - 1987	
M. Groeneveld:	1985 - 1988	<i>gekozen tot secretaris</i>
W. van Wijk:	1985 - 1991	
D. van de Werken:	1987 - heden	
W. van Genderen:	1988 - heden	

T. van Aalst:	1991 - heden
G. van Genderen:	1993 - 2001
W. Rozen:	1997 - 2000 <i>gekozen tot penningmeester</i>
E. van wijk:	2000 - heden
K. van Genderen:	2001 - heden



***Achterste rij,***  
*van links naar rechts:*

*Evert van Wijk,  
Jan Groeneveld,  
Walter van Genderen,  
Dirk van de Werken,  
Teunis van Aalst,  
Kees van Genderen.*

***Voorste rij,***  
*van links naar rechts:*

*Henk de Weert,  
Marijn Groeneveld,  
William Rozen.*

# *Van de Penningmeester*



Als penningmeester ben ik in staat om terug te kijken naar de financiële zaken van 75 jaar “IJclub Eensgezindheid”.

Wat dan opvalt is bijvoorbeeld het verschil tussen toen en nu waaraan het geld werd en wordt uitgegeven.

Geld voor het baanvegen wordt nu niet meer betaald, maar daar staat tegenover dat er wel een peperdure veegmachine moest worden gekocht.

Stencilwerk was toen misschien wel duurder als de kopietjes van nu.

Als je de verslagen doorleest zie je dat er altijd wel iets nodig was of dat er activiteiten waren.

En altijd heeft “Eensgezindheid” zelf voor het benodigde geld gezorgd.

Ik kan rustig stellen dat onze IJclub door de jaren heen financieel goed geleid is.

En ik hoop deze traditie nog jaren voort te zetten.

*Penningmeester,*

*William Rozen*

Hieronder ziet u de allereerste inkomsten van de IJclub.  
Van 23 januari t/m 18 december 1929.

# Zaarverslag van de IJclub

Eensgezindheid

Nederkemerf.

Inkomsten van 23 Januari 1929  
t/m 18 December 1929 zijn als volgt

Aan baangeld	f 40,98
Inkomsten voor een nieuwen lamp	f 10,96
Verkoopen van een kaas en konijn en Grabbelton	f 145,51
Verkoop van een lamp	f 19,50
Er was in kas batig saldo	9,33
Aan Contributie van de leden en eereleden	169,00
<b>Totale Inkomsten</b>	<b>f 395,28.</b>

Jouret Gevoyer  
geveer



Hieronder ziet u de allereerste uitgaven van de IJclub.  
 Van 23 januari t/m 18 december 1929.

Uitgave van 23 Januari 1929	
4/12 18 December 1929 zijn als volgt	
3.	Aan baanwegen f 29,54
4.	Aan Kaarten verkoopen f 14,50
9.	Aan huur van lampen f 5,00
11.	Voor koopen van lampen f 37,20
1.	Aan schriften f 0,25
12.	Kwitantieboekjes f 0,95
7.	Aan Brieven en post f 7,60
2.	Kasboek f 0,85
10.	Carbiten olie f 0,96
26.	Kousjes voor de lampen f 1,20
8.	Aan Onvoorziene uitgave f 1,40
17.	Aan berems f 1,65
16.	Aan Kaarten voor de leden f 5,50
15.	Inpreeboekje en stempel met toebehooren f 1,95
14.	Aan benzine f 1,50
13.	Aan Notaboekjes f 0,50
6.	Kaarten laten drukken f 5,00
5.	Schoonmaken van lampen en bergen van alles en in orde houden f 7,50
	Samen f 123,65



*Het jongste bestuurslid (anno 2004), Evert van Wijk, achtervolgd het oudste bestuurslid, Jan Groeneveld.*



# *De Baancommissaris*



Graag zou ik iets over Jan Groeneveld vertellen. In Nederhemert en omstreken beter bekend als Jan Prik. Meer dan 40 jaar bestuurslid van IJscclub “Eensgezindheid”, dat is toch geen kleinigheid. En Jan is niet iemand die zomaar in het bestuur zit, maar dat is er één die er altijd voor gaat. Bij de heroprichting is hij als baancommissaris begonnen en dat is hij tot op de dag van vandaag nog steeds. Je kunt hem overal voor inzetten, maar voor entree geld kun je hem zeer goed gebruiken. Van verhalen heb ik gehoord, dat hij zelfs op zijn knieën gaat zitten om te kijken of er nog schaatsers op de baan zijn. Baanvegen was vroeger met de bezem en de schuif, dat ging van een leien dakje, maar tegenwoordig met de frees laat hij het aan een ander over. Hadden we materiaal nodig, dan klopte je bij Jan aan en die toverde altijd wel iets uit het schuurtje. Maar baan maken voor de bevolking van Nederhemert doet hij toch het liefst. Hij gaat zelfs zo ver, dat hij heel goed scoutingwerk verricht. Als het maar eventjes vriest, gaat hij al op stap langs de andere banen en zegt hij: “we moeten gaan meten, want ze zijn overal al aan het schaatsen”.

Jan, ik heb heel veel waardering voor jou gekregen en werk nu meer dan twintig jaar met je samen en ik vind het een voorrecht om met zo’n verenigingsman te mogen werken. Ik spreek dan ook de wens uit, dat je nog vele jaren in goede gezondheid in ons midden mag zijn.

*Henk de Weert*

*Huldiging 25-jarig bestuurslid, Jan Groeneveld (1987)*



***Achterste rij,***

*van links naar rechts:*

*Jan Groeneveld, Cees Verheij, Aart van Ooijen,  
Johan Oomen, Hans de Vries.*

***Voorste rij,***

*van links naar rechts:*

*Govert van de Werken, Arie Biesheuvel, Piet van Heemskerk,  
Gerrit Oomen. (Op de foto ontbreekt Marijn Groeneveld.)*

*Voormalig voorzitter Govert van de Werken was op uitnodiging van het bestuur aanwezig.*

## *Mede mogelijk gemaakt door:*



Axzent Reclame

Tegelhandel en tegelzettersbedrijf Jan van Wezel

Rijwielhandel Gijs van den Berg

Groothandel in gereedschappen Jan op't Hof

Taxi-, Autoshop G. van Wijk

Van Wijk klusservice

Café Bar Snackbar "Halosta"

De Rijswaard

Gebr. Vos transportonderneming C.V.

Klein warenhuis 't Kloske

Cafetaria L & L

Metaaldraaijerij Brienen

Bracht Banket

Bouwservice van der Steenhoven

Aannemersbedrijf Smits B.V.

Evert van Ooijen - Transport

Arend van Aalst - Transport

Herberg "Den Dijk"

A & J Bouwservice

GeWe Hobby

Botenverhuur S. van Genderen

Galerie "de Mijt"

Interieurs de Meubelberg

Heijkop's Houtsnijwerk

H. van de Zalm - Timmerwerken

Van der Vliet - Meermarkt

C. Oomen - Slagerij

Bouwbedrijf G. Vos

Van Ooyen Olie- en benzinehandel B.V.  
Oomen - Transport  
Café “het Oude Veerhuis” Aalst  
Speelwijzer  
Galerie/Beeldentuin “de Watervogel”  
Van Dam bouwgrondstoffen en containerservice  
Autobedrijf Gebr. Oomen  
Bouwbedrijf G. Robbemondt  
Van de Werken Chrysanten  
L. van de Werken - Transport  
Jager en van den Oever reclamebureau  
Veevoerders W. Remmerde  
Eier- en fruithandel Oomen en zn.  
Woonadviseurs van den Oever - Gameren/Hedel  
Cafeteria ‘t Voske  
Kaashandel Ad de Winter  
Autoschadebedrijf De Mus  
Bouwbedrijf Kraay  
Autobedrijf Piet de Koning  
Restaurant ‘t Wellse Veerhuis  
Bosys Computers  
J. v.d. Vliet Timmerfabriek  
M. Vos v.o.f.  
De groenteman Pieter van Genderen  
J.W. van de Werken - Transport  
Hobo Bouwwerken  
Dorpshuis “De Gaarde”

*Sponsors bedankt !!!!!!!!!*

*Dit jubileumboekje is opgesteld door:  
E. van Wijk en G. Verheij*

